



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει αξιοσημείωτο ορυκτό πλούτο σύμφωνα με αυτά που τεκμηριώνονται από επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Παρόλα αυτά αυτός ο πλούτος:



→ είτε αξιοποιείται ένα μόνο τμήμα του (πετρέλαιο και φυσικό αέριο στον Πρίνο, μάρμαρα, κ.ά.) από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους προς όφελος τους. Ακόμα και η εξόρυξη και επεξεργασία του ζεόλιθου στα Πετρωτά του Έβρου από εταιρεία «λαϊκής βάσης» συντελείται προς όφελος των λίγων μετόχων της, ο ζεόλιθος προορίζεται κυρίως για εξαγωγή και σε κάθε περίπτωση υπακούει στους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς.

→ είτε σχεδιάζεται η εξόρυξή του με αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων και αδιαφορία για τις αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα της ζωής του λαού (χρυσός σε Πέραμα και Σάπες, αντιμονίτης στην περιοχή Καλλυντηρίου της Ροδόπης, μαγνητίτης, σιδηροπυρίτης, χαλκοπυρίτης και μολυβδαινίτης στα Κιμμέρια της Ξάνθης).

→ είτε τέλος παραμένει αναξιοποίητος γιατί δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεων. Όπως συμβαίνει με τα λιγνιτικά κοιτάσματα (στη Δράμα το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης), την τύρφη των Φιλίππων στην Καβάλα, άλλα βιομηχανικά και ενεργειακά ορυκτά, κάποιες σπάνιες γαίες.

Την ίδια ώρα στα Πετρέλαια η «Ενεργειακή» απαξιώνει τις παραγωγικές δυνατότητες άντλησης κοιτασμάτων πετρελαίου που αποδεδειγμένα υφίστανται (κοίτασμα «Έψιλον»), αφού στρέφει το «επενδυτικό της ενδιαφέρον» στην «πράσινη» οικονομία (αποθήκευση CO₂) με ζεστό χρήμα από τις τσέπες των λαών της ΕΕ και της χώρας μας μέσω επιδοτήσεων και θαλασσοδανείων με κρατικές εγγυήσεις! Πρόκειται για την εταιρεία αυτή που απέλυσε ομαδικά τους έμπειρους και εξειδικευμένους εργαζόμενους της εκμεταλλευόμενης το νομοθετικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ;

Γιατί και στις εξορύξεις ισχύει ο απόλυτος νόμος του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής: η επιδίωξη για το μέγιστο κέρδος. Με αυτό το κριτήριο:

- Ξεκίνησε η παραγωγή **πετρελαίου** στη χώρα μας την δεκαετία του 1970, ενώ τώρα η στροφή προς την «πράσινη οικονομία» θέτει τις νέες προτεραιότητες ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών ομίλων.
- Η εξόρυξη **μαρμάρου** τις τελευταίες δεκαετίες έχει ανοδική πορεία γιατί η ζήτηση από το εξωτερικό μεγαλώνει, οι εξαγωγές αυξάνονται (η Ελλάδα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμάρου και πλακών στον κόσμο, αποστέλλοντας το 76% της παραγωγής της σε περίπου 120 χώρες – η παραγωγή σε Δράμα, Καβάλα και Θάσο καλύπτει το 40% της συνολικής εγχώριας).
- Μεθοδεύεται η εξόρυξη του **χρυσού** της περιοχής, αφού το 2024 έσπασε νέο ρεκόρ στην παγκόσμια τιμή του. Πολύ πρόσφατα μάλιστα η Goldman Sachs προέβλεψε νέο ρεκόρ μέσα στο 2025, εκτίμηση που την στηρίζει στην αύξηση της ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες, στην στροφή της Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ) προς τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ακόμα και στην εκλογή Τραμπ, με την πιθανότητα αύξησης των εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες, όπως αυτές της Κίνας και της Ρωσίας, να συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό για να διαφοροποιηθούν από το σύστημα αποθεμάτων δολαρίου.
- Το «επενδυτικό ενδιαφέρον» για την καρκινογόνα εξόρυξη **αντιμονίτη** στο Καλλυντήριο Ροδόπης, καθώς και άλλων ορυκτών στα Κιμμέρια Ξάνθης, αυξάνεται γιατί αποτελούν κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες στον οικονομικό και εμπορικό πόλεμο της ΕΕ με την Κίνα. Η παγκόσμια στροφή προς την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας έχει εκτοξεύσει τη ζήτησή τους, αφού αποτελούν τα «θεμέλια» για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, από τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως την ηλεκτροκίνηση, αλλά και στην παραγωγή σφαιρών, πυρηνικών όπλων, μπαταριών, τσιπ και ημιαγωγών. Οι πρόσφατοι περιορισμοί στις εξαγωγές που επέβαλε η Κίνα, που κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά, οξύνει τους ανταγωνισμούς και επιταχύνει τα σχέδια των εξορύξεων και στην χώρα μας.

Έτσι εξηγείται γιατί οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις δίνουν βάρος στο ένα και όχι στο άλλο ορυκτό, γιατί κλείνουν πχ την ΛΑΡΚΟ και αναπροσανατολίζουν την παραγωγή της στην παραγωγή νικελίου για χρήση σε μπαταρίες της «πράσινης μετάβασης» σταματώντας την παραγωγή πρώτης ύλης για ανοξειδωτους χάλυβες.

Αυτές όμως τις επιλογές τις πληρώνουν σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι. Αυτοί που με τον ιδρώτα τους και πολλές φορές και με το αίμα τους παράγουν όλο αυτό τον πλούτο για να γεμίζουν τα σεντούκια μιας χούφτας κηφήνων. Αυτοί που πετιούνται στην ανεργία όταν οι προτεραιότητες αλλάζουν (πετρέλαια Καβάλας, ΛΑΡΚΟ κλπ). Συνολικά ο ελληνικός λαός που του κλέβουν τον δικό του πλούτο, απαξιώνει παραγωγικές δυνατότητες (εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση αυτών που απολύονται), υπονομεύουν το μέλλον του είτε με την καταστροφή του περιβάλλοντος και της υγείας του είτε με την εξάντληση αυτών των πόρων που μελλοντικά θα μπορούσε να αξιοποιήσει προς όφελος του.

ΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ...



Για δεκαετίες ο λαός του Έβρου και της Ροδόπης έχουν αντισταθεί αποτελεσματικά, οργανωμένα και μαζικά στα σχέδια της Eldorado Gold να προχωρήσει στην εξόρυξη των κοιτασμάτων χρυσού στο πέραμα του Έβρου και στις Σάπες της Ροδόπης. Με κάθε τρόπο έχει διατρανώσει ότι δεν παραδίνει τον χρυσό στα μονοπώλια, δεν βάζει την υγεία του και το φυσικό περιβάλλον σε

κίνδυνο για μια εξόρυξη που θα αφήσει μεγάλη καταστροφή πίσω της και τεράστια κέρδη στην εταιρεία.

Από το 2022 ωστόσο βρισκόμαστε απέναντι σε νέο γύρο εγκληματικών σχεδίων της εταιρείας. Μετά την απόρριψη από το ΣΤΕ της αρνητικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης για την τότε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ερευνητικών εξορύξεων στις Σάπες Ροδόπης, με διαδικασίες fast track εκδόθηκε νέα θετική απόφαση.

Στη βάση αυτή η εταιρεία προετοιμάζεται με νέα στελέχη σε υπεύθυνες θέσεις, επισκέψεις στην περιοχή και συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες, προσπάθεια να πείσει το λαό της περιοχής για τα περιβόητα «αντισταθμιστικά οφέλη».

Την ίδια ώρα μεγάλο χρυσωρυχείο ετοιμάζεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα δίνοντας «αέρα στα πανιά» των ντόπιων χρυσοθήρων!

Άλλωστε έχει σταθερά στο πλευρό της την ΕΕ και την αντιπεριβαλλοντική της νομοθεσία. Τις κυβερνήσεις, την περιφερειακή και τις δημοτικές αρχές, που – παρά την φαινομενική τους αντίθεση - της ανοίγουν το δρόμο, παραδίνουν το σύνολο του ορυκτού μας πλούτου στα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα βουνά, τις πεδιάδες, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, ακόμα και περιοχές «προστατευόμενες» στα κοράκια των ΑΠΕ και συνολικά της ενέργειας, στους μαρμαράδες, κλπ.



...ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ!

Το ΚΚΕ καλεί το λαό της περιοχής σε αγωνιστική ετοιμότητα. Να παρθούν εδώ και τώρα πρωτοβουλίες ενάντια στα σχέδια εξόρυξης του χρυσού σε Ροδόπη και Έβρο, αντιμονίτη και άλλων επικίνδυνων ορυκτών στο Καλλυντήριο Ροδόπης και τα Κιμμέρια Ξάνθης. Μόνο η συντονισμένη πάλη των εργαζομένων και του λαού μπορεί να αποτρέψει αυτά τα σχέδια. Σε

αντιπαράθεση με τη λογική των δήθεν «ανταποδοτικών» οφελών και της δήθεν «αειφόρου» ανάπτυξης.

Βρισκόμαστε σταθερά απέναντι στην παραχώρηση του ορυκτού πλούτου σε



μονοπωλιακούς ομίλους. Υπογραμμίζουμε τους σοβαρούς περιβαλλοντικούς και άλλους κινδύνους για τους κατοίκους και την περιοχή που εγκυμονούν αυτές οι επενδύσεις, αφού δημιουργούν άμεσα και μακρόχρονα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων, προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, καταστρέφουν καλλιέργειες, πλήττουν την κτηνοτροφία, την αλιεία και τον τουρισμό. Με πρώτα θύματα τους αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους αυτών των τομέων και κλάδων.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ:

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να γίνει σε όφελος του λαού μόνο στα πλαίσια της εργατικής εξουσίας που θα κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τις υποδομές και τη γη, τον ορυκτό πλούτο και τους φυσικούς πόρους. Σε αυτή τη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα με κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό και κοινωνικό έλεγχο παίρνει προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία του λαού.

Στη σοσιαλιστική οικονομία η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου παύει να βρίσκεται ανάμεσα στις μολόπτερες του καπιταλιστικού κέρδους και ανταγωνισμού. Αντίθετα – με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών και κοινωνικών αναγκών – κάθε μετάλλευμα που αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού εξορύσσεται σχεδιασμένα και σύμφωνα με πανεθνικό επιστημονικά επεξεργασμένο σχέδιο. Αυτό σημαίνει:

- Εξορύξεις με αξιολόγηση της χωροθέτησης κάθε μονάδας εξασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.
- Κατανομή του επιστημονικού και εργατικού δυναμικού σύμφωνα με αυτό το σχέδιο – μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια στις παραγωγικές μονάδες, ανάπτυξη υποδομών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού σε αυτές τις περιοχές – μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
- Τροφοδότηση κατά προτεραιότητα της κοινωνικοποιημένης βιομηχανικής παραγωγής με μεταλλεύματα απαραίτητα για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
- Επιστημονική έρευνα για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των μεθόδων εξόρυξης, της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ